



Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)
281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)
281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CDSJ)
832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành
Pt. Giuse Nguyễn Phạm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075
713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;
2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099
281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC ME LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086
281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC ME LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.
Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.
Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040
713-939-1906

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002
713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
3617 Milam St. - Houston, TX 77002
713-518-2319

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002

www.cgvnhouston.org

Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B, Ngày 25-02-2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 9: 2-10

SUY NIỆM LỜI CHÚA

SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA

Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy là một tình yêu sáng tạo không bao giờ ngừng nghỉ. Thiên Chúa vẫn từng phút từng giây đổ tràn tình yêu của Người vào đời sống ta. Tình yêu ấy là một **tình yêu tha thứ**. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu sẵn sàng tha thứ và đón nhận những đứa con hoang đàng trở về. Tình yêu ấy là một **tình yêu mong đợi**. Thiên Chúa mong đợi ta hiểu biết tình yêu của Người, đến đáp tình yêu của Người, đến sống thân mật với Người.

Niềm khao khát sống thân mật được tỏ bày qua việc Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên ngọn núi cao. Chỉ chọn riêng ba người vì sự thân mật không thể có giữa đám đông. Sự thân mật chỉ có trong một nhóm nhỏ, vì sự thân mật là môi tương giao giữa tâm hồn với tâm hồn. Chúa muốn gặp gỡ riêng ta với Người, muốn có cuộc trò chuyện riêng tư với từng người. Đức Giêsu đưa họ lên núi cao. Núi cao là nơi yên tĩnh. Tình thân mật không thích những chỗ ồn ào. Tình thân mật được phát triển ngoài thiên nhiên, trong thanh vắng. Lên núi cao là bỏ lại sau lưng những phiền toái trần tục, để dành hết tâm tư, thời giờ cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, núi cao là nơi Chúa ngự. Lên núi cao có nghĩa là đến gặp Chúa. Trong gặp gỡ thân mật, Chúa sẽ mặc khải cho ta biết nhiều điều về Chúa và về bản thân ta.

Trước hết Chúa cho ta hiểu biết về Người. Chúa đưa ta vào đời sống thâm sâu của Người. Đó là sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự sống của Ba Ngôi là tình yêu, một tình yêu không ngừng trao tặng và không ngừng nhận lãnh. Tình yêu đó là nguồn mạch sự sống và là nguồn mạch hạnh phúc. Sự sống và hạnh phúc ấy đổ tràn vào tâm hồn những ai đến sống thân mật với Chúa. Ai đã một lần nếm cảm hạnh phúc ấy rồi, vĩnh viễn không thể tách rời Thiên Chúa được nữa. Chính vì thế, sau khi ngắm nhìn dung nhan Đức Giêsu và sau khi nghe lời Chúa Cha nói: “Đây là Con Ta yêu dấu”, Thánh Phêrô cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn đến độ muốn ở lại mãi mãi trên núi, không muốn trở xuống nữa. Chúng ta nhớ lại hai môn đệ Gioan và Anrê, sau một buổi chiều sống với Đức Giêsu đã quyết định theo làm môn đệ của Người. Thánh Phaolô sau khi được đưa lên tầng trời thứ ba đã mạnh dạn nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khổ khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?... Không, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 35-39).

Sau khi cho ta hiểu biết người, Chúa cho ta hiểu biết chương trình của Người. Chương trình của Chúa là chương trình của tình yêu. Tình yêu được minh chứng qua sự hy sinh quên mình. Chúa Cha, vì yêu thương ta, đã dành hy sinh Con Một yêu quý của Người. Tình yêu ấy được diễn tả qua hành động của Abraham mà ta nghe đọc trong bài đọc thứ nhất. Chúa Con, vì yêu thương ta, đã chấp nhận liều mạng sống như lời Người nói:

“Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu người dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”. Chương trình tình yêu của Chúa để cứu chuộc ta được thực hiện qua sự đau khổ và cái chết trên Thập Giá của Đức Giêsu.

Sau cùng, trong thân mật với Chúa, Chúa cho ta hiểu biết về bản thân mình. Gần bên Chúa quyền năng, ta thấy mình chỉ là cát bụi. Sống trong trái tim dịu dàng của Chúa, ta thấy mình quá độc ác dữ tợn. Hưởng nếm tình yêu của Chúa rồi, ta thấy mình



CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CB. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiên
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐAO BÌNH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN UỶ NHÀ THƯƠNG

Lm. Giuse Phan Đình Lộc
281-414-8334
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoitinhuu.org
713-870-8955

chỉ là phường bội nghĩa vong ân. Uống vào suối nguồn sự sống của Chúa, ta khám phá ra những mầm mống chết chóc mà ta ấp ủ trong mình. Tiếp cận với nguồn ánh sáng tinh tuyền của Chúa, ta thấy mình chỉ là bóng tối nhờ uest.

Hiểu biết những sự thực về Chúa và về bản thân, ta sẽ có một cái nhìn khác về con người và thế giới. Ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Ta sẽ nhìn thế giới như thể nó đã được biến hình trong Đức Giêsu. Ta sẽ nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho mỗi người. Mỗi người đều là kết quả của tình yêu cứu độ của Chúa. Ta cũng sẽ nhìn thấy con đường mình phải đi là con đường Thánh Giá. Chính những đau khổ sẽ thanh luyện, giúp ta nên tinh tuyền để càng ngày càng gần gũi thân mật với Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con. Amen.



+TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

MELISSA OHDEN, ĐỨA TRẺ THOÁT CHẾT SAU CA PHÁ THAI, 20 NĂM LẶN LỘI TÌM MẸ

Người phụ nữ có bầu 8 tháng phá thai. Đứa con vừa lọt lòng bị vứt vào thùng rác, bé được một y tá cứu đưa vào viện chăm sóc...

Cân nặng khoảng 1,3kg, đứa trẻ mới chào đời một mình nằm trong phòng sinh vào ngày 29.8.1977. Chẳng có bà mẹ nào cả, cũng chẳng có bàn tay nào âu yếm nắm lấy đôi tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của em. Ở đây, chỉ có em đang hấp hối, tuyệt vọng giữa cuộc sống này. Em là ai? Em là Melissa Ohden, đứa bé may mắn sống sót sau ca phá thai của người mẹ giữa mùa đông lạnh lẽo.



Mẹ của Melissa Ohden đã rời Bệnh Viện Saint Luke ở thành phố Sioux, bang Iowa (Hoa Kỳ) và tin rằng dung dịch muối mà bác sĩ đưa vào tử cung mình suốt năm ngày qua đã khiến thai nhi 8 tháng tuổi trong bụng mình chết đi. Người phụ nữ không biết rằng con gái bà đã sống sót kỳ diệu, nỗ lực giành lại mạng sống cho đến 36 năm sau đó. Sau khi Melissa biết sự thật về việc có mặt của mình trên đời này, cô đã dành gần hai thập kỷ để tìm kiếm câu trả lời.

Trong cuốn tự truyện "You carried me: A daughter's memoir", Melissa nói rằng, sở dĩ cô còn thở đến ngày này là nhờ một nữ y tá tại bệnh viện. Cô khi ấy là một đứa trẻ sinh non bị vứt vào thùng rác y tế, một nữ y tá, cô Michelle Lehr, đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, những cử động nhẹ nhàng và hơi thở hỗn hển của cô. Y tá đã lập tức đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt (NICU). Đứa trẻ bị vàng da, suy hô hấp và động kinh. Các bác sĩ cho rằng, dù cho em bé khi đó sống sót được cũng sẽ bị những vấn đề về thị lực, thính lực và chậm phát triển.

Cuối cùng, Melissa đã sống. Ba tuần sau đó, Melissa được chuyển đến Bệnh Viện Đại Học Y ở thành phố Iowa. Các y tá đã may cho cô bé những bộ quần áo nhỏ xíu và cả những chiếc bím dày màu sắc. Melissa được y tá Mary đặt tên là Katie Rose. Ba tháng tuổi, Melissa được vợ chồng Linda và Ron Ohden nhận làm con nuôi. Cô bé xuất viện, cùng bố mẹ nuôi về nơi ở mới cùng với chị Tammy, cô bé lớn hơn Melissa 4 tuổi, cũng được vợ chồng Linda nhận làm con nuôi. —>

Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242 - mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554 - chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076 - thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133 - dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223 - Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761 - lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970 - tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402 - lnguyen999@yahoo.com

Văn Phòng Ôn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ
713-652-8239

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ
Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR
713-433-9836
Lm. Giuse Nguyễn Phong
713-692-9123

MUC VỤ GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Châu Xuân Báo, CSsR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ
Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC
Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ
Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH
12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SÁN
14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIẾN
20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

TU HỘI GIA ĐÌNH
ME MARIA THẨM VIẾNG
11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



Nhiều năm sau đó, bố mẹ nuôi Melissa vẫn giữ liên lạc với y tá Mary, cập nhật cho Mary biết về sự phát triển của con gái. Melissa lớn hơn, cô tự tay viết thư gửi cho Mary. "Mary và tôi có một tình bạn đặc biệt kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Tôi cảm nhận chỉ có cô ấy là lo lắng cho tôi hơn cả", Melissa nói. Những năm đầu đời sức khỏe kém, đến năm tuổi, Melissa đã phát triển hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Khi cô bé 6 tuổi, bố mẹ nuôi chào đón cậu con trai ruột tên Dustin. Melissa và chị gái Tammy ngay từ khi còn bé đã được bố mẹ nuôi cho biết rằng họ đã nhận nuôi hai em. "Tammy và tôi cãi nhau suốt, hết như các cặp chị em khác. Trong một lần tranh cãi nảy lửa khi tôi 14 tuổi, Tammy đã hét lên: 'It nhất thì bố mẹ chị vẫn muốn chị'", Melissa kể lại.

Câu nói của Tammy khiến cô bé băn khoăn về sự ra đời của mình. "Tôi chạy đến bên bố mẹ và cuối cùng họ đã nói với tôi sự thật đau lòng, rằng tôi đã sống sót sau vụ phá thai thất bại. Họ từng dự định sẽ không bao giờ để tôi biết điều này. Đêm đó, tôi cảm giác như thế giới của mình ngừng quay. Tức giận, sợ hãi, hổ thẹn và thậm chí cảm thấy tội lỗi vì đã sống sót", Melissa nói.

Theo báo Newtalks, Melissa sau đó trải qua năm tháng đau đớn về tinh thần. Cô sống sa đọa, buông thả bản thân và nghiện rượu. "Tôi uống rất nhiều để xoa dịu nỗi đau. Bố mẹ không hề nhận ra tội đau đớn thế nào vì tôi giấu cảm xúc rất giỏi", cô kể lại.

Sau khi tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, cô đến Đại Học South Dakota để theo học ngành Khoa Học Chính Trị. Tại đây, Melissa biết rằng mẹ ruột mình cũng từng học ở đây và thậm chí bà ngoại của cô là một giáo sư giảng dạy ở nơi này. "Tôi tự hỏi liệu chúng tôi đã vô tình gặp mặt nhau mà không hề hay biết", Melissa chia sẻ. Ở tuổi 19, khao khát lớn nhất của Melissa là biết rõ về nguồn gốc của mình. Việc này thực sự khá khó khăn vì trên giấy nhận con nuôi của cô có rất ít thông tin về bố mẹ. Vì thế, danh tính của gia đình cô vẫn là một điều bí ẩn.

Melissa sau đó chuyển đến thành phố Sioux sinh sống, nơi cô chào đời. Cô lục tìm trong danh bạ, báo chí được lưu trữ, những quyển sách ở thư viện, nhưng vì không biết tên mẹ nên cô chỉ hy vọng tìm thấy được gương mặt nào đó giống mình mà thôi. Melissa cũng đăng tin tìm người thân trên báo địa phương. Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Thời gian trôi đi, năm 30 tuổi, Melissa bắt đầu tìm được manh mối về ông bà ngoại nhờ lướt qua kỷ yếu của một trường



đại học và dừng lại ở bức hình mà cô nghĩ là bà ngoại mình. Cô gửi thư đến ông bà ngoại nhưng chỉ có mỗi người ông trả lời. "Ông nói rằng tôi ra đời không phải là dự tính của họ. Ông nói thêm rằng tôi không thể tìm kiếm mẹ ruột của mình qua họ vì họ và mẹ tôi hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng mối quan hệ của họ không được tốt sau khi tôi ra đời. Tôi biết có điều gì uẩn khúc ở đây", Melissa kể lại.

Cùng năm đó, Melissa yêu cầu bệnh viện cho xem hồ sơ bệnh án của mình. Cô gái phát hiện mình đang ở cùng thành phố với bố ruột. Melissa lập tức viết thư cho bố. "Tôi có mọi lý do để tin rằng bố chưa bao giờ biết tôi chào đời. Tôi chỉ nói với bố rằng tôi vẫn còn sống và tôi không hề tức giận hay cảm phẫn gì cả. Thế nhưng ông không hồi âm", Melissa kể lại.

Sáu tháng sau, cô tìm kiếm tên bố trên Internet và phát hiện bố vừa qua đời khi cô thấy tờ cáo phó. Cô liên lạc với người anh em trai của bố. "Gia đình bố đã biết về sự tồn tại của tôi. Họ đọc được lá thư tôi gửi cho bố lúc dọn dẹp phòng sau khi bố qua đời. Họ nói với tôi bố từng than thở với họ: 'Tôi đã làm một việc rất xấu hổ mà không thể nói ra. Vậy là tôi đã hiểu, mẹ tôi bị ép buộc phải phá thai và bố tôi không hề ngăn cản. Có lẽ ông cảm thấy xấu hổ nếu trả lời tôi', cô gái chia sẻ.

Melissa từ bỏ việc tìm kiếm và kết hôn với Ryan, một nhân viên IT và sinh hai con gái Olivia, Ava. Cô bé Olivia sinh ra cùng bệnh viện nơi cô chào đời.

Melissa 36 tuổi, người em họ của mẹ ruột cô bắt đầu gửi email liên lạc sau khi biết cô đang tìm mẹ. Từ đây, Melissa hiểu rõ hơn về bố mẹ mình. Họ là bạn tâm giao từ khi còn thơ ấu, đến khi vào đại học, cả hai đính hôn và mẹ cô đã mang thai. Cô biết mẹ rất khỏe mạnh nhưng kinh nguyệt lại không đều. Do đó, bà không biết mình mang thai, cho đến tận ba tháng cuối thai kỳ. Mẹ không muốn phá thai nhưng ông bà ngoại lại không đồng ý mối quan hệ của mẹ và bố. Phát hiện này là một cú sốc lớn bởi nhiều năm cô không ngừng suy nghĩ rằng mẹ không hề muốn sự tồn tại của cô. Bà ngoại đã sắp xếp cho mẹ đi phá thai chỉ trong vòng vài ngày sau khi biết đến sự tồn tại của cái thai. "Trái tim tôi đau đớn khi biết những gì mẹ đã phải trải qua khi đó", cô gái kể.

Melissa cũng được biết người em họ của mẹ đã đến thăm suốt 5 ngày mẹ cô trong bệnh viện làm thủ tục phá thai, đồng thời cũng cố gắng giúp mẹ trốn khỏi bệnh viện. Các nhân viên bệnh viện khi đó báo rằng mọi thứ đã quá trễ. Melissa còn biết được rằng việc cô được nhận làm con nuôi cũng bởi một người đã giả mạo chữ ký của

TỈNH TÂM MÙA CHAY 2018 - CANH TÂN ĐẶC SÙNG CÔNG GIÁO

TẠI GIÁO XỨ ST. CHRISTOPHER - HOUSTON TEXAS, VÀO CÁC NGÀY 9, 10, 11 THÁNG 3, 2018



"Trước mắt Ta, người thật quý giá
vốn được Ta trân trọng và yêu thương" (Isaia 43:4)

Kính mời Quý Vị, không phân biệt tôn giáo, đến tham dự ba ngày tỉnh tâm Canh Tân Đặc Sùng tại Giáo Xứ St. Christopher, địa chỉ: 8150 Park Place Blvd, Houston TX 77017

Dưới sự hướng dẫn của:

Thời Gian:

Địa điểm

Lm Lê Thu, Chánh Xứ
Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh
Lm Andre Đỗ Hiền
Lm Anthony Trần Ngọc Hùng
Lm Duy An Nguyễn Mạnh Hùng
Lm. Martinô Nguyễn Hiếu
và Quý Cha vùng phụ cận.

Thứ Sáu 9/3/2018 6:00 PM - 10:00 PM

Hội trường giáo xứ St. Christopher

Thứ Bảy 10/3/2018 8:30 AM - 10:00 PM

8150 Park Place Blvd, Houston,
TX 77017

Chủ Nhật 11/3/2018 8:30 AM - 4:00 PM (Thành

Lễ bế mạc và chữa lành lúc 2:00 PM)

- Lễ phí cho 3 ngày Tỉnh Tâm và Âm thực: TÙY LÒNG HẢO TÂM
- Quý vị ở xa xin đến phi trường Houston IAH, chúng tôi sẽ có người đưa đón và sắp chỗ nghỉ đêm tiện nghi.

Để tiện việc sắp xếp và phục vụ xin quý vị vui lòng liên lạc với các Anh Chị sau đây:

Anh Phương: 832-660-5751; Anh Thanh: 713-597-9978; Cô Hòa: 713-367-0003

Email liên lạc: nguyen1103@yahoo.com

BẠN TỐ CHỨC TRẦN TRONG KINH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THAM DỰ TỈNH TÂM ĐỂ CẢM NGHIỆM ĐƯỢC LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA, ĐỂ LÀNH NHÂN ÔN CHÚA LÀNH HỒN XÁC, ĐỂ MỤC KÍCH VÀ HẠN HOẠN TÁ ÔN, CÙNG VỚI CÁC NHÂN CHỨNG ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH TRONG CÁC NGÀY TỈNH TÂM.



mẹ cô. Sau này, Melissa biết người đã chỉ thị cho các y tá bỏ cô vào túi rác bệnh viện sau ca phá thai cũng là bà ngoại của cô, bởi lúc ấy bà là một lãnh Đạo bệnh viện.

Cuối cùng, sau ngần ấy năm tìm kiếm, Melissa đã tìm thấy

mẹ. "Tôi không nhớ ai đã email trước nhưng tôi nhớ cả hai chúng tôi đều sốc", Melissa kể lại. Mẹ không hề biết cô còn sống. Cả hai trò chuyện online ba năm trước khi gặp gỡ ngoài đời. "Tôi nghĩ chúng tôi đều sợ hãi sự chối bỏ. Nhưng rồi tôi đề nghị gặp gỡ và mẹ cũng rất trông đợi. Tháng 5 năm ngoái, mẹ con tôi gặp nhau. Nhìn thấy mẹ ở khoảng cách xa, một phần trong tôi muốn bỏ chạy. Thật đáng sợ. Gặp nhau rồi, chúng tôi ôm nhau khóc nức nở", Melissa chia sẻ.

"Thật dài phải không mẹ", Melissa nói với mẹ lúc gặp gỡ. Còn mẹ cô bảo: "Mẹ đã bị cướp con đi". "Bà nói đã mang rất nhiều cảm giác tội lỗi và sống với sự ân hận. Tôi an ủi và nói không trách mẹ. Trong trái tim tôi chỉ có sự tha thứ, cho bố và cho cả bà ngoại", Melissa tâm sự.

Bà ngoại cô đã qua đời vài năm trước. Cô cũng biết mình có hai chị em cùng mẹ khác cha. Kể từ lần đoàn tụ với mẹ đến nay, hai mẹ con có gặp gỡ vài lần và thường xuyên giữ liên lạc.

Melissa giờ đây là một diễn giả, nhà văn. Cô sáng lập ra Abortion Survivors Network để hỗ trợ những người gặp phải tình huống tương tự. "Tôi liên lạc với 223 trường hợp sống sót sau phá thai, hầu hết đến từ Mỹ nhưng ở những quốc gia khác cũng nhiều", Melissa kể lại. Đó là một hành trình dài và đau đớn từ sự hồ thẹn, tức giận đến tha thứ. Sau tất cả, Melissa chọn cách thứ tha, bởi cô cho rằng đã là con người thì không tránh khỏi những sai lầm, quan trọng là nhận ra và sửa sai thế nào.

THU HIỀN (Nguồn: Epahata775)

NIỀM TIN ĐƠN THÀNH

Trong hành trình hành hương về với Mẹ, hết sức may mắn khi tôi được tiếp xúc với một tâm tòng còn rất là "tân" bởi đơn giản cô bé mới được chính thức gia nhập đạo Kitô Giáo vào chiều ngày hôm qua trước khi đến đây. Tâm tình của người ngoại đạo trở thành Kitô Giáo này thật dễ thương.

Gần 8 năm về trước, trong lần đối diện căn bệnh thập tử nhất sinh của ba mình, cô bé đến trước Đài Đức Mẹ ở gần nhà và xin. Đơn thành, cô bé xin Chúa và Mẹ cho ba vượt qua cơn thử thách khi nghe bác sĩ báo cơ may sống không còn. Và như một phép lạ, ba cô đã tỉnh dậy, sống bình thường dấu còn hạn chế, nhưng ngoài sức tưởng tượng của gia đình và bác sĩ.

Từ ngày cha cô ta bình phục, cô đã "bén duyên" với đạo. Từ ngày ấy, cứ mỗi Chúa Nhật, chả ai nhắc nhớ hay thúc đẩy, cô bé vẫn đi lễ Nhà Thờ như người đã có đạo. Dù bận rộn để học hành nhưng cô bé chưa bao giờ bỏ Lễ Chúa Nhật suốt 8 năm qua.

Và rồi, chuẩn bị bước vào đường mới để qua xứ người du học. Cô chuẩn bị hành trang niềm tin của mình bằng cách đi học... Giáo Lý. Sau 6 tháng học và tìm hiểu về Chúa, cô bé đã quyết định xin rửa tội. Trong vài phút riêng tư, cô bé chia sẻ niềm tin của mình: "Ngày mỗi ngày con cứ phó thác cho Chúa đời con. Con thấy chúa thương con và gia đình con nhiều lắm..."

Điều rất thật mà ngạc nhiên trong dòng tâm sự đó là có những lúc Chúa thử thách ghê lắm nhưng rồi cô bé lại vượt qua và cứ vững tin. Cô kể rằng khi đi thi tiếng Anh, lần ấy chỉ được 6 chấm (6.). Nếu như được 6.5 thì coi như đạt nguyện ước. Khi cầm kết quả trong tay cô cũng buồn vì công sức kèm theo lời cầu nguyện nhưng kết quả chỉ có thế

Thế nhưng rồi, khi làm hồ sơ để đi học, nhân viên họ báo cho biết rằng nếu như điểm là 6.5 sẽ bất lợi hơn so với 6. Vì nếu là 6 thì khi qua đó, sẽ có thời gian chuẩn bị để hội nhập và có một khoảng học bổng đáng kể để chập chững bước những bước rất khó nơi xứ người.

Với cái bằng điểm cũng như nhiều lần gặp khó khăn khác, lẽ ra cô sẽ nản và chẳng tin vào Chúa nhưng ngược lại. Cô bé nói rằng giờ cô nghiệm ra rằng: "Không phải mỗi lần đến xin Chúa là mình phải ép Chúa cho mình được cái này hay cái kia mà mình đến mình phải xin cho mình theo Thánh ý Chúa. Con thấy có những điều con xin Chúa không cho như ý, con cảm thấy cũng khó chịu nhưng dần dần, con khám phá ra rằng Chúa không cho mình như ý mình xin nhưng Chúa lại có cách của Chúa".

Thế đó! Một niềm tin có thể nói là đẹp và tinh tuyền. Đơn giản rằng cô bé có khi xin không được theo ý mình xin, hoàn toàn khác ý mình xin nhưng cô nhận ra rằng Chúa có cách của Chúa.

Với một tấm gương của đức tin và những chia sẻ rất thật của một người mới trở lại chắc có lẽ cũng ít nhiều đánh động với niềm tin của những người tin lâu năm như chúng ta. Tâm trạng chúng ta vẫn thường đến với Chúa và bảo Chúa hay nói đúng hơn là bắt Chúa phải làm theo ý của chúng ta. Nếu Chúa không làm theo ý chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ chơi với Chúa và đi tìm thần thánh nào khác mà ta có thể điều khiển được.

"Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng compa". Đúng như vậy khi ta nhìn vào cuộc đời của Đức Kitô trên thập giá. Không thể nào tin được rằng Chúa đã muốn con mình dâng mình hiến tế trên bàn thờ thập tự. Và, có thể không tin và đã phá lòng của Chúa Cha. Thế nhưng, trong niềm tin, qua thập giá mới đến vinh quang và chính Chúa Giêsu đã đi theo con đường ấy. Con đường thập giá của Chúa Giêsu quả là quá

Xem tiếp trang 11 →



Sống mùa Chay trong cầu nguyện và yêu thương liên đới trợ giúp.

Trưa thứ Tư hôm qua (14.02.2018) tuy trời Roma mưa nhưng cũng đã có hơn 15.000 tín hữu tham sự buổi gặp gỡ chung với ĐTC tại quảng trường Thánh Phêrô. Mọi đầu buổi tiếp kiến ĐTC chào mọi người và nói hôm nay trời hơi xấu. Nhưng nếu tâm hồn vui luôn thì nó là một ngày tốt. Vì thế xin chào anh chị em. Hôm nay buổi tiếp kiến gồm hai nơi: có một nhóm nhỏ các bệnh nhân ở trong đại thánh đường vì trời xấu, và chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta trông thấy họ và họ trông thấy chúng ta trên màn hình khổng lồ. Chúng ta chào họ bằng một tràng pháo tay.

Trong bài huấn dụ ĐTC đã tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ và giải thích Kinh Tin Kính và lời nguyện giáo dân. Ngài nói: Việc lắng nghe các bài đọc Kinh Thánh được kéo dài trong bài giảng đáp ứng điều gì?: Nó đáp ứng một quyền: quyền thiêng liêng của dân Chúa nhận được dồi dào kho tàng Lời Chúa (Dẫn nhập... 45). Mỗi người trong chúng ta khi đi dự Thánh Lễ có quyền được nhận một cách dồi dào Lời Chúa được đọc tốt, nói tốt và rồi được giải thích trong bài giảng. Đó là một quyền. Và khi Lời Chúa không được đọc tốt, không được giảng giải với lòng sốt mến bởi phó tế, linh mục hay giám mục, thì thiếu sót đối với quyền của tín hữu. Chúng ta có quyền lắng nghe Lời Chúa. Chúa nói với tất cả mọi người, các chủ chăn và tín hữu. Ngài gõ cửa trái tim của những người tham dự Thánh Lễ, mỗi người trong điều kiện sống, tuổi tác, hoàn cảnh của mình. Ngài an ủi, mời gọi, đẩy lên các mầm của cuộc sống mới và được hòa giải. Và điều này qua Lời Ngài. Lời Ngài gõ cửa con tim và thay đổi các con tim.

Vì thế sau bài giảng là một lúc thỉnh lặng cho phép vui trong tâm hồn hạt giống đã nhận lãnh, để nảy sinh ra các quyết tâm gắn bó với những gì Thần Khí đã gọi lên cho từng người. Sự thỉnh lặng sau bài giảng. Một sự thỉnh lặng đẹp cần phải giữ ở độ, và mỗi người phải suy nghĩ điều đã lắng nghe.

Sau lúc thỉnh lặng này Thánh Lễ tiếp tục ra sao? Câu trả lời cá nhân của đức tin được lồng khung vào trong việc tuyên xưng niềm tin của Giáo Hội, được diễn tả ra trong Kinh Tin Kính. Chúng ta tất cả đều đọc Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ. ĐTC giải thích như sau:

** Được toàn cộng đoàn đọc chung Kinh Tin Kính biểu lộ câu trả lời chung cho những gì đã cùng được lắng nghe từ lời Chúa (GLGHCG, 185-197). Có một mối dây sống động giữa việc lắng nghe và tin. Chúng hiệp nhất. Thật ra đức tin không nảy sinh từ sự tưởng tượng của trí óc con người, nhưng như Thánh Phaolô nhắc nhớ, “nó đến từ việc lắng nghe và việc lắng nghe liên quan tới lời của Chúa Kitô” (Rm 10, 17). Như vậy, Đức tin được dưỡng nuôi với việc lắng nghe và dẫn đưa tới Bí Tích. Vì thế việc đọc

Kinh Tin Kính khiến cho cộng đoàn phụng vụ “suy gẫm trở lại và tuyên xưng các mầu nhiệm lớn của đức tin, trước khi cử hành trong Thánh Thể” (Trật tự... 67).

“Kinh Tin Kính nói Thánh Thể với Bí Tích Rửa Tội đã được lãnh nhận nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, và nhắc cho chúng ta nhớ rằng các Bí Tích chỉ có thể hiệu được dưới ánh sáng đức tin của Giáo Hội.

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC đã trình bày Lời nguyện giáo dân như sau:

Thế rồi việc đáp lại Lời Chúa đã được tiếp nhận với lòng tin được diễn tả ra trong lời khấn nài chung, được gọi là Lời cầu đại đồng, bởi vì nó ồm trọn các nhu cầu của Giáo Hội và thế giới (Trật tự, 69-71; Dẫn nhập vào Sách Bài Đọc, 30-31). Nó cũng được gọi là Lời nguyện giáo dân.

Các Nghị Phụ Công Đồng Chung Vatican II đã muốn lấy lại lời nguyện này sau Phúc Âm và bài giảng, đặc biệt là trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, để “với việc tham dự của dân, cầu nguyện cho Hội Thánh, cho giới cầm quyền, cho những người đang có các nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người và cho ơn cứu độ của toàn thế giới” (CS, 53; 1 Tm 2, 1-2). Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của linh mục mở đầu và kết thúc, “dân thực thi chức linh mục rửa tội của mình dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tất cả mọi người” (Trật tự, 69). Sau các ý chỉ đặc biệt được phó tế hay một người đọc xướng lên cộng đoàn hiệp tiếng khấn nài của mình: “Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con”.

** Thật ra, chúng ta hãy nhớ tới điều Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các con ở lại trong lời Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì hãy xin những gì các con muốn và sẽ được ban cho các con” (Ga 15, 7). Nhưng chúng ta không tin điều này, vì chúng ta ít đức tin. Nhưng nếu chúng ta có lòng tin – Chúa Giêsu nói – chỉ như hạt cải thôi, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả. “Các con hãy xin điều các con muốn và sẽ được ban cho các con”. Và trong lời cầu nguyện đại đồng sau Kinh Tin Kính là lúc xin Chúa những điều mạnh mẽ nhất trong Thánh Lễ, những điều chúng ta cần, những điều

chúng ta muốn. “Sẽ được làm cho các con”; trong một cách này hay cách khác nhưng “Sẽ được làm cho các con”.

Tất cả đều có thể đối với người tin”, Chúa đã nói thế. Người mà Chúa đã nói câu này với ông mọi sự đều có thể đối với kẻ tin đã trả lời ra sao? Ông đã nói: “Lạy Chúa, con tin Xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con”. Cả chúng ta cũng có thể nói: “Lạy Chúa, con tin. Nhưng xin nâng đỡ lòng tin ít ỏi của con”. Và đó là lời cầu mà chúng ta phải làm với tinh thần đức tin: “Lạy Chúa con tin, xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con”.

Các yêu sách của luận lý trần gian trái lại không nâng cao lên Trời, cũng như các lời xin tự quy chiếu về mình không được lắng nghe (x. Gc 4, 2-3). Các ý chỉ, qua đó dân được mọi cầu xin, phải trao ban tiếng nói cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn Giáo Hội, bằng cách tránh dùng các công thức quy ước và cận thị. Lời nguyện phổ quát kết thúc Phụng Vụ Lời Chúa, khích lệ chúng ta lấy làm của mình cái nhìn của Thiên Chúa là Đấng săn sóc mọi con cái của Ngài.

** ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện

Ngài cũng chào đông đảo giới trẻ, người đau yếu và các đội tân hôn. ĐTC cầu chúc mọi người sống Mùa Chay trong tinh thần cầu nguyện, thực thi tình bác ái yêu thương, và liên đới trợ giúp người nghèo. Người trẻ trở về với Thiên Chúa là cha giang tay chờ đón; người đau yếu biết dâng mọi khổ đau cho Chúa; và các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng cuộc sống gia đình trên tình yêu thương.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiên Khả





Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó là điều các thánh đã làm. Đó là dấu hiệu đặc trưng nơi đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Cầu nguyện từ đức tin và trong đức tin.

Bài Tin Mừng theo Thánh Maccô (Mc 1, 40-45) hôm qua cũng như hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân. Trong cả hai trường hợp ấy, các bệnh nhân cầu nguyện đầy tin tưởng. Người bệnh phong can đảm nói với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!” Chúa trả lời ngay lập tức: “Ta muốn.” Như thế Tin Mừng dạy chúng ta rằng, tất cả đều có thể đối với những người tin.

Mỗi khi chúng ta đến gần Chúa để cầu xin điều gì đó, chúng ta cần luôn khởi đi từ đức tin và thực hành điều ấy trong đức tin, như lời nói của bệnh nhân: “Con tin rằng Ngài có thể chữa lành con. Con tin rằng Ngài có thể làm điều ấy”. Cần can đảm như thế! Cần cầu nguyện như thế trong đức tin.

Đừng cầu nguyện như vet.

Tin Mừng dạy chúng ta về cách cầu nguyện. Đừng làm như vet, theo kiểu chẳng hay biết chẳng quan tâm đến những gì ta cầu xin. Trái lại, hãy xin Chúa nâng đỡ đức tin nhỏ bé của chúng ta, ngay cả khi có nhiều khó khăn thử thách. Ví dụ, trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 1-12), người bại liệt rất khó có thể đến gần Chúa, vì có đám đông. Nhưng người ta đã tìm ra giải pháp. Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người bại liệt xuống chỗ Chúa. Như thế, có ý muốn thì sẽ tìm ra giải pháp, sẽ biết cách vượt qua khó khăn.

Cần can đảm chiến đấu để có thể tiến lại gần Chúa. Cần can đảm để có thể có đức tin, với khởi đầu là: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành con! Nếu Ngài muốn, thì con tin.” Can đảm đến gần Chúa khi chúng ta gặp nhiều thử thách. Biết bao lần chúng ta can kiên nhẫn và cần biết đợi chờ, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, thay vào đó không ngừng tiến bước. Với đức tin, tôi có thể tiến lại gần Chúa mà nói: “Chúa ơi, nếu Chúa muốn, xin ban cho con ơn ấy”. Sau đó, nếu đã ba ngày mà ơn ấy chưa đến, thì tôi lại quên đi. Đừng quên đi như thế.

Cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Thánh Monica là mẹ của Thánh Agustino, đã phải cầu nguyện với bao nhiêu là nước mắt. Bà thánh ấy cầu

nguyện cho đứa con trai được ơn hoán cải. Đó là gương của các thánh. Cần can đảm ngay cả khi dường như ta chẳng nhận được điều mình xin. Cần can đảm, vì nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Lời cầu nguyện của Kitô hữu này sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện ấy luôn luôn trong đức tin và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Điều giúp ích chúng ta hôm nay, chúng ta có thể mang lấy để găm suy trong lòng là: tổ phụ của chúng ta là Abraham được kể thừa lời hứa, dù trăm tuổi mà vẫn sinh con. Đức tin ấy đã được minh chứng. Tin tưởng và tiến bước trong tin tưởng. Tin tưởng và nài xin Chúa những ơn mà chúng ta đang cần. Chính Chúa đã nói: Ai xin thì sẽ được. Chúng ta hãy nhớ lấy lời này cho dù giữa những khó khăn. Đây là sự can đảm có ở nơi lời cầu nguyện của các Kitô hữu. Nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Từ Quyết, SJ



Bụi tro lãng mạn

...Lễ Tro là khởi đầu Mùa Chay, và Mùa Chay là tưởng niệm Cuộc Khó Nạn, Sự Chết, và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô...

“Đừng giày vò vì tình-yêu-không-được-thỏa-mãn, kéo sẽ giày vò nhiều hơn vì tình-yêu-được-thỏa-mãn” (T.S. Eliot).

Năm nay, 2018, những người Công giáo bản khoán rằng Ngày Tình Yêu đúng vào Thứ Tư Lễ Tro. Vậy ngày lễ tình yêu có tương hợp với việc khởi đầu Mùa Chay? Khi luật buộc ăn chay đến tội “xung khắc” với thông lệ lãng mạn, nên ưu tiên cái nào?

Vì sự không thích theo bản tính tự nhiên đối lập với việc tự chịu đau khổ và quan điểm đương thời về tình yêu

làm nó cân bằng với niềm vui, nhiều người trong chúng ta có thể phản ứng rằng Ngày Tình Yêu và Lễ Tro không thể hòa nhập; rằng luật Giáo Hội về việc ăn chay và kiêng cử sẽ làm mất ý nghĩa Ngày Tình Yêu năm nay; rằng năm nay chúng ta phải chọn một trong hai cách. Một số người đã đưa ra cách đề nghị như một biện pháp giải quyết thực tế, rằng Ngày Tình Yêu nên cử hành vào ngày hôm trước – tức là Thứ Ba Béo (Mardi Gras) – hoặc ngày hôm sau.

Đó là mưu chước lâu đời của ma quỷ nhằm cường điệu sự gian khổ bởi trách nhiệm của chúng ta đối với Thiên Chúa. Trong Vườn Địa Đàng, con rắn đã xuyên tạc cấm lệnh của Thiên Chúa là không được ăn trái của Cây Biết Thiện Ác, Bà Eva bảo rằng Thiên Chúa là không được ăn trái của Cây Biết Thiện Ác, Bà Eva bảo rằng Thiên Chúa cấm rồi. Ma quỷ vẫn tiếp tục dùng mưu kế đó để dụ con người thời nay. Do đó, chẳng hạn chúng ta chống lại lời cảnh báo việc ăn mặc quần áo cũn cỡn hoặc hở hang khi vào nhà thờ vì chúng ta coi thường hướng dẫn đó và tự ý nghe theo lời xúi dục của ma quỷ.

Điều tương tự cũng đúng với việc ăn chay theo luật buộc và kiêng thịt vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, đồng thời cũng cảnh báo về việc cử hành Ngày Tình Yêu theo cách thức tội lỗi. Chúng ta quên điều này:

1. Không ai cấm chúng ta làm món thịt ngon cho một ngày đặc biệt như vậy.

2. Không cần món thịt cũng còn nhiều món khác rất ngon.

Đối với điều số 2, tại sao chúng ta phải so sánh việc cử hành Ngày Tình Yêu với các hoạt động tội lỗi? Tại sao chúng ta cho rằng các hoạt động nào đó bị cấm thì đều là những cách chúng ta cử hành tình yêu của mình vào Ngày Tình Yêu, nhất là tình yêu lãng mạn?

Chúng ta quên rằng Ngày Tình Yêu là một ngày lễ Công giáo – và vẫn là như thế. Chúng ta cũng quên rằng tình yêu – kể cả tình yêu lãng mạn – là của Thiên Chúa. Đúng là năm nay Thứ Tư Lễ Tro cũng là ngày lễ Thánh Valentine – tức là Ngày Tình Yêu. Không có gì sai đối với việc cử hành Ngày Tình Yêu vào hôm trước hoặc hôm sau Lễ Tro. Nhưng nếu chúng ta không thể vì một lý do nào đó, trong giới hạn cho phép theo luật ăn chay, chúng ta vẫn có thể cử hành Ngày Tình Yêu đúng ngày 14 tháng Hai như thường.

Năm nay là dịp tốt để người Công giáo cân nhắc về Ngày Tình Yêu, coi đó là cơ hội để nhắc nhở mọi người biết tình yêu thực sự là gì và cần thiết như thế nào. Khi chúng ta dùng món khác thay cho thịt trong Ngày Tình Yêu, chúng ta nhớ mình là tội nhân và cần

Xem tiếp trang 11 →

Những chân dung của sự Thánh Thiện Ba câu chuyện đáng kinh ngạc



Chúng ta biết rằng cuộc sống thì không luôn luôn dễ dàng. Tất cả chúng ta đều chạm trán với những lần phải đấu tranh, căng thẳng, những thử thách gay go và chúng ta không luôn luôn cảm thấy rằng chúng ta có đủ khả năng chịu đựng mà chúng ta cần để vượt qua những lúc gay cân như thế.

Tạ ơn Chúa vì đã ban Thánh Thần của Người cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vì đã hứa rằng Thần Khí có thể giúp chúng ta trở nên thánh thiện, như Chúa Giêsu. Trong nhiều lá thư của mình, Thánh Phaolô đã cầu nguyện cho những độc giả của Ngài tìm thấy sức mạnh và tính kiên nhẫn (khả năng chịu đựng) đến từ một cuộc sống thánh thiện. Thánh nhân cầu nguyện cho các tín hữu Colôse “được hùng cường dũng mạnh đủ mọi cách”, thể theo sức mạnh của chính Thiên Chúa (Cl 1, 11). Thánh nhân cầu nguyện cho tín hữu Êphêso cảm nghiệm “quyền năng cao cả tuyệt vời của Thiên Chúa” (Ep 1, 19). Và Ngài cầu xin Thiên Chúa đổ đầy trên các Kitô hữu ở Rôma “được tràn tràn hy vọng trong quyền năng của Thánh Thần” (Rm 15, 13). Ngay cả khi nói về chính mình, Phaolô đã nói rằng Ngài muốn biết “về Chúa Giêsu và quyền năng sống lại của Ngài” (Pl 3, 10).

Lúc ấy, sức mạnh mà Phaolô nói về những khả năng ma thuật để thực hiện những hành động vô cùng kỳ diệu đáng ngạc nhiên. Đó là sức mạnh để kiên vững chống lại cám dỗ, để yêu thương những người chúng ta thấy họ đang gặp thử thách, để tha thứ cho nhau, để đến với những người nghèo túng và cơ cực. Trong bài báo này, chúng tôi muốn kể những câu chuyện về ba người khác nhau đã trở thành những tâm gương thánh thiện chiếu sáng cho những người xung quanh. Chúng tôi muốn kể cách thức các vị ấy đã tìm thấy sức mạnh của Thiên Chúa khi họ lớn lên trong sự thánh thiện – và sự làm chứng của các ngài có thể truyền cảm hứng cho chúng ta như thế nào.

Thánh Ignatio Loyola: Sự Thánh Thiện và Sự Hiểu Biết.

Một trong những bước đơn giản nhất mà chúng ta có thể hướng đến sự thánh thiện là dành thời gian học hỏi nhiều hơn nữa về Chúa Giêsu. Bạn có

thể muốn đọc Thánh Kinh nhiều hơn một chút hoặc tìm kiếm một cuốn sách có thể dạy bạn nhiều hơn nữa về cầu nguyện. Tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho cả những bước đơn giản, nhỏ bé và làm cho chúng sinh hoa kết trái. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thích tỏ lộ chính Người cho chúng ta. Người quá tha thiết đến độ Người sẵn sàng nhận lấy bất cứ mọi cơ hội mà chúng ta dâng cho Người và sử dụng nó để mang chúng ta lại gần Người.

Một thí dụ rất điển hình cho nguyên tắc này là vị thánh thế kỷ mười sáu, Ignatius of Loyola (Ignatio Loyola). Bị hạn chế trên giường trong thời gian hồi phục sức khỏe do một vết thương chiến tranh, Ngài đã bắt đầu đọc một cuốn sách về cuộc đời Chúa Kitô và những câu chuyện về các thánh. Bấy giờ, không phải vì một khát vọng cháy bỏng của sự thánh thiện mà Ignatius cầm lên những cuốn sách này. Nhưng chỉ bởi đơn giản là không có bất cứ cuốn sách nào khác ở đó! Tuy nhiên điểm khác biệt của Ignatius là không dừng lại nơi Thiên Chúa. Khi Ignatius đọc, Thánh Thần đã bắt đầu làm mềm lòng Ngài.

Không lâu sau, Ignatius đã khám phá ra rằng những cuốn sách này thay đổi cái nhìn của Ngài về cuộc sống. Ngài đi từ giấc mơ về việc giành lấy vinh quang trong cuộc chiến đến giấc mơ về việc làm những điều vinh danh Chúa Giêsu. Và như Ngài đã mơ, Thánh Thần đã cho Ngài cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đã ban tràn đầy niềm vui và đã khuyến khích Ngài kiên vững. Dần dần, Ignatius trở nên một con người mới. Đúng vậy, Ignatius đã làm phần của mình bằng việc đọc những cuốn sách đó, nhưng Chúa Thánh Thần đã làm nhiều hơn cho Ngài. Người lính và người tìm kiếm vinh quang xưa ấy đã tiếp tục hành trình để rồi Ngài sáng lập một dòng tu mới, dòng Tên và phát triển việc Tĩnh Tâm Linh Thao (Spiritual Exercises), điều cho đến nay vẫn hướng dẫn vô số người đến gần với Thiên Chúa hơn.

Điều đã xảy ra cho Ignatius Loyola thì có thể xảy ra cho chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta có thể tìm kiếm để tăng thêm hiểu biết về Chúa Giêsu, và sự hiểu biết này có thể biến đổi chúng ta mỗi ngày một chút theo hình ảnh Chúa. Câu chuyện của Ignatius cũng nói với chúng ta rằng nếu chúng ta đến gần Thiên Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi cách chúng ta suy nghĩ cũng như cách chúng ta hành động: từ giận dữ đến yêu thương, từ cộc cằn đến dịu dàng, từ

không nhạy cảm đến cảm thông và kiên nhẫn, và vân vân. Những người khác cũng sẽ bắt đầu chú ý đến những sự thay đổi này và chúng sẽ kéo họ đến gần Thiên Chúa hơn.

Thánh Benedict Joseph Labre: Hoa trái của Sự Thánh Thiện.

Vào ngày thứ Tư Tuần Thánh năm 1973, một người hành khất vô gia cư, hóc hác tên là Benedict Joseph Labre đã qua đời sau khi ngã nhào trên những bậc thang bên ngoài một nhà thờ ở Roma. Khi cái chết của Benedict lan đi, mọi người từ khắp các nơi của thành phố chạy tới để bày tỏ những sự kính trọng sau hết đối với con người này, người mà mọi người biết đến như một mẫu người chiêm niệm đến lạ thường. Tại Thánh Lễ an táng vào Chúa Nhật Phục Sinh, dân chúng hiện diện quá đông đến nỗi người ta phải gọi các chú lính tới để lấy lại trật tự. Trong vòng vài tháng sau khi Benedict qua đời, hơn 130 phép lạ đã được gán cho Ngài và Ngài đã được phong thánh tám năm sau đó.

Nhìn bên ngoài, Benedict không phải là một vị thánh tiêu biểu của bạn. Ngài đã sống vô gia cư nhiều năm. Ngài đã dành cả cuộc sống của mình để đi lang thang từ nhà thờ này đến nhà thờ kia và đắm mình vào việc cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể. Ngài chủ tâm tránh những tình bạn và dường như nhận lấy một niềm vui kỳ cục khi bị người ta từ chối bởi sự xuất hiện lôi thôi và quần áo rách rưới của Ngài. Các sử gia của Giáo Hội Hiện Đại đã kết luận rằng Benedict có lẽ đã chịu đau khổ từ sự phiếm muộn và đã có một hình thái của sự tự kỷ.

Bất chấp diện mạo, hành vi kỳ cục và những thách đố khác của mình, Benedict đã yêu mến Chúa Giêsu – và điều đó đã biểu lộ ra. Mọi người gặp Ngài đều được đánh động bởi lòng khiêm tốn và tính hiền lành của Ngài. Bất chấp tất cả những thử thách gian khổ, thậm chí cả tính kỳ quặc của mình, niềm tin của Benedict đã làm ấm lòng mọi người và đã lôi kéo họ đến gần Thiên Chúa hơn.

Câu chuyện của thánh Benedict Joseph đã biểu lộ hai chân lý quan trọng về sự thánh thiện. Trước hết, bất cứ ai cũng có thể nên thánh. Và thứ hai, sự thánh thiện làm nên một sự khác biệt. Khi chúng ta cho phép Chúa Thánh Thần huấn luyện chúng ta, mọi người cũng sẽ lưu tâm. Không quan trọng hoàn cảnh của chúng ta thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoa trái của Thần Khí và hoa trái đó có sức làm ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta.

Stephen và Malanie: Niềm Vui của Sự Thánh Thiện. —

Lớn lên trong sự thánh thiện giúp chúng ta biết trân trọng tất cả mọi điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, không chỉ sự tha thứ tội lỗi chúng ta. Chúng ta nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa sống động trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những người chúng ta yêu thương như những hồng ân để nâng đỡ chúng ta trong suốt hành trình nhân thế. Chúng ta nhìn thấy nhiều phúc lành Thiên Chúa đã đổ tràn trên chúng ta và những cách thức mà Người đã an ủi chúng ta trong những lúc bệnh tật hay thử thách. Chúng ta nhận thấy tất cả những điều này đang thay đổi tâm tính chúng ta. Chúng ta trở nên vui vẻ hơn và tự do hơn bởi vì chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta ở trong tay Chúa. Chúng ta trở nên ít quan tâm đến bản thân chúng ta hơn và quan tâm đến những người khác nhiều hơn bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa đang chăm sóc chúng ta.

Stephen đã cảm thấy rằng hôn nhân của anh đang gặp rắc rối. Anh và vợ anh, Melanie, đang có chiều hướng xa nhau. Nhờ một người bạn nhắc nhở, Stephen đã bắt đầu đi tham dự Thánh Lễ hằng ngày và dành ít thời gian mỗi ngày để cầu nguyện riêng. Khi làm như thế, Stephen ngạc nhiên khám phá ra rằng anh rất vui được ở với Chúa. Anh cũng khám phá ra rằng cảm giác hài lòng này không giới hạn nơi Thánh Lễ hay giờ cầu nguyện của anh. Nó kéo dài suốt cả ngày sống của anh.

Câu nguyện và Thánh Lễ: Những thay đổi nhỏ bé này trong cuộc sống của Stephen đang mang tới những biến đổi lớn hơn. Không nhận ra điều đó, anh đã trở nên kiên nhẫn hơn và ít cãi nhau với Melanie. Anh trở nên ít quan tâm đến những điều rất nhỏ bé mà Melanie làm sai và anh đã trở nên quan tâm hơn đến những nhu cầu của cô ấy. Anh đã bắt đầu đi ra khỏi cách thức của mình để tỏ bày tình cảm với vợ anh và giúp cô ấy những công việc lặt vặt ở nhà.

Stephen có lẽ không chú ý đến những sự thay đổi này, nhưng Melanie chắc chắn thấy và điều đó đã làm mềm trái tim cô. Sự hòa thuận của anh làm cho cô thấy vui. Sự kiên nhẫn của anh làm vơi nhẹ những gánh nặng của cô. Được lời cuốn, Melanie bắt đầu cùng đi lễ với Stephen. Kết quả là, không chỉ hôn nhân của họ được thêm mạnh mẽ nhưng cả hai vợ chồng đều lớn lên mỗi ngày và gần với Thiên Chúa hơn.

Sự Thánh Thiện Thực Sự. Những câu chuyện của Ignatius Loyola, Benedict Joseph Labre, Stephen và Melanie nói với chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là một vấn đề vĩ đại, cũng không phải là những cử chỉ to tát hoặc những hành động anh hùng dường như

không thể làm được. Sự thánh thiện là vấn đề đặt cuộc sống hằng ngày của chúng ta dưới cái ách nhẹ nhàng và hiền lành của Chúa Giêsu. Đó là vấn đề tìm kiếm Thiên Chúa, cố gắng hết sức mình để đi theo Người và để cho Thần Khí của Người biến đổi tâm hồn chúng ta.

Thật là một đặc ân lớn lao để đến gần với Chúa Giêsu và đó là một điều kỳ diệu để nhìn xem Thiên Chúa uốn nắn chúng ta thành hình ảnh của Người. Vì thế chúng ta hãy thực hiện mục đích của chúng ta trong năm mới này là dành thời gian ở Chúa nhiều hơn. Hãy làm cho sự thánh thiện trở thành mưu cầu cao nhất của chúng ta. Hãy thưa với Chúa rằng chúng ta muốn nên giống như Người.

Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn năm nay. Nguyên xin Thiên Chúa làm cho bạn trở nên thánh thiện hơn qua mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng để bạn sẽ là một phần chiếu sáng càng chính xác hơn về Thiên Chúa cho mọi người bạn gặp gỡ.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương



Truyền Giáo Trong Thế Giới Ảo

Ngày nay không ai phủ nhận sự tích cực của công nghệ thông tin. Con người ngày nay đang tận dụng rất nhiều về công nghệ để giải quyết công việc hằng ngày. Với thời đại hôm nay chỉ cần ngồi một chỗ là có thể làm được mọi thứ từ làm việc đến mua sắm, học tập, giải trí... Đặc biệt là công nghệ đã giúp con người giải quyết tốt các vấn đề việc làm nhờ sự phát triển đa phương tiện.

Tuy nhiên mặt tiêu cực của công nghệ thông tin cũng đưa con người vào một lối sống mới mà người ta gọi là "sống ảo". Sống ảo là sống không thực với hiện tại, luôn có những suy nghĩ, ý tưởng dựa vào những gì xa vời mà internet mang lại. Với thế giới ảo này người ta cũng dễ phạm tội từ việc bêu xấu, đả kích nhau, lừa tiền, lừa tình... dẫn đến phạm pháp giết người cướp của tràn lan.

Theo số lượng thống kê mới đây nhất của Facebook thì Việt Nam có khoảng 30 triệu người dùng thường xuyên trên Facebook, và con số này còn tăng trưởng mỗi ngày. Như vậy với dân số hơn 90 triệu dân thì 1/3 dân số Việt Nam biết đến mạng xã hội Facebook.

Dù facebook có mặt tốt mặt xấu

nhưng thực tế trong thế giới ảo đó hiện đang có số lượng người tham gia rất nhiều. Là người Kitô hữu chúng ta có bao giờ nghĩ mình phải là gạch nối cho những con người trong thế giới đó biết Thiên Chúa, hiểu Thiên Chúa và sống gần bó với Thiên Chúa hay không?

Thiết nghĩ đây là cánh đồng truyền giáo mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta nếu không nhanh tay gặt hái thì chim trời sẽ tha đi hết. Nếu người Kitô hữu chúng ta không tận dụng những công nghệ hiện đại để tiếp cận với cánh đồng truyền giáo mênh mông này thì ma quỷ sẽ cướp đi biết bao linh hồn. Ngày xưa các nhà truyền giáo phải lặn lội cả hàng tháng trời để tới những vùng sâu vùng xa mong tiếp cận với những người chưa biết Chúa để nói về Chúa cho họ. Ngày nay chúng ta chỉ cần một nút nhấn có thể gửi một thông điệp về Chúa cho hàng ngàn con người trong một giây. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội giới thiệu Chúa cho anh em đang khi chúng ta có khả năng để giới thiệu Chúa?

Thánh Gioan Tẩy Giả đã luôn tận dụng mọi thời cơ để giới thiệu Đấng Cứu Thế đến cho mọi người. Gioan đã giới thiệu Chúa cho hàng ngàn người đang đứng bên ông nơi hoang địa hay nơi sông Giordan. Ông tận dụng thời cơ để nói về Chúa cho các môn đệ của mình, cho bà con láng giềng của mình, và cho cả dân tộc của ông.

Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể tự tỏ mình ra cho nhân loại. Ngài không cần sự trợ giúp của con người. Thế nhưng, Ngài đã không tự biểu dương mình. Ngài cần người giới thiệu. Ngài muốn con người là nhịp cầu cho Ngài đến với nhân loại. Nếu con người cảm nghiệm tình yêu ngọt ngào từ Ngài thì hãy giới thiệu tình yêu ấy cho nhiều người khác. Nếu con người cảm thấy tình yêu quan phòng kỳ diệu của Ngài thì hãy tuyên xưng Ngài cho thế trần. Đây là bổn phận của lòng biết ơn. Đây là cách chúng ta tỏ bày lòng biết ơn của mình với Đấng tạo thành khi đã nhận ơn của Ngài.

Ước gì chúng ta biết noi gương bắt chước Thánh Gioan luôn nói về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong hoang địa hay đường phố. Nơi người thân hay người xa lạ. Hãy tận dụng mọi hoàn cảnh Chúa ban để làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin khi mà một lượng người rất lớn đang sống ảo thì một sứ điệp về Chúa rất cần được chúng ta loan tải trên trang cá nhân của chúng ta. Một hành vi tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng chúng ta tin rằng Chúa sẽ làm điều kỳ diệu qua những nỗ lực của chúng ta. Một hành vi tưởng như đã

tràng xe cát biển đông nhưng với quyền năng Chúa sẽ cứu rồi được nhiều linh hồn. Điều quan yếu là ta đã biết tận dụng phượng tiện truyền thông hiện đại để nói về Chúa cho con người hôm nay. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



Tản mạn chuyện ly dị: Mục vụ ly dị.

Dù sao, con cái của ly dị có nhiều nguy cơ di hại do hiện tượng đang dậm chân vào sóng gió hoặc im lặng trống vắng. Điều này dĩ nhiên không phải là điều bị các cha mẹ ly dị coi nhẹ. Không cha mẹ ly dị nào muốn làm hại con cái mình trong diễn trình chia tay. Nhưng vì nỗi đớn đau, tủi nhục và đôi khi bất công đối với bản thân trong diễn trình chia tay, các cha mẹ nhiều khi quên cả con cái, quên cái đau của chúng, không những thế, còn kéo chúng vào các cuộc tranh chấp đù loại của mình, nhất là cuộc tranh đấu giành cảm tình của chúng.

Lời kêu gọi thống thiết của Đức Phanxicô trong *Niềm Vui Yêu Thương*, vì thế, cần được lặp đi lặp lại và thật lớn tiếng với các bậc cha mẹ đang trong diễn trình ly dị và sau khi đã chia tay nhau: “Tôi xin ngỏ với các cha mẹ đã ly thân lời kêu gọi này: **Anh chị em đừng bao giờ bắt con cái làm con tin!** Anh chị em ly thân vì nhiều vấn đề và lý do. Đời sống đem lại cho anh chị em thử thách này, nhưng con cái anh chị em không nên phải gánh cái gánh nặng ly thân này hay bị dùng làm con tin chống người phối ngẫu kia. Chúng nên được lớn lên mà tai thì được nghe mẹ chúng nói tốt cho cha chúng, cho dù họ không còn ở với nhau nữa, và cha chúng nói tốt cho mẹ chúng. Quả là vô trách nhiệm khi làm mất uy tín của cha mẹ kia như phương thế chiếm tình âu yếm của con cái, hay để trả thù hoặc tự biện minh cho mình. Làm thế sẽ ảnh hưởng tới sự thanh tịnh nội tâm của con cái và gây nên những vết thương khó lành” (số 245).

Jeff Hayward, trong bài “Seven Ways to Make Divorce Easier for Kids” cũng nhấn mạnh tới việc cha mẹ ly dị

biến con cái thành “bargaining chips or pawns” (con bài hay con tốt mặc cả).

Trong số bảy cách nói trên, tác giả này nói đến việc cha mẹ phải nhắc cho con cái nhớ rằng việc ly dị này không hề là lỗi của chúng. Ngược lại phải cho chúng biết bạn và người sắp chia tay vẫn luôn yêu thương chúng.

Điều khác: không nên tranh cãi trước mặt con cái. Tạp chí *Psychology Today* cho rằng chính ly dị không phải là điều gây đau khổ cho con cái, mà là việc phải chứng kiến cha mẹ công khai la ó nhau.

Nhất là đừng nói xấu về cha hay mẹ kia như Đức Phanxicô nhấn mạnh. Tác giả này khuyên: nếu muốn nói gì về người phối ngẫu kia, nên nói trực tiếp với họ, đừng nói qua con cái.

Giống Tiên Sĩ Fitzgibbons, tác giả này cũng nói đến nhu cầu xin lỗi. Nếu không thể nói lời xin lỗi với người phối ngẫu kia, thì chí ít, nên nói lời xin lỗi với con cái vì đã gây nên nỗi đau đớn cho chúng.

Thế còn mục vụ cho người ly dị? Phải nhận rằng cho đến nay, mục vụ cho người ly dị nói chung chưa được chú trọng đúng mức. Nếu hiểu mục vụ ly dị là ban hành các hướng dẫn, chỉ thị để người ly dị và dân Chúa nói chung thay đổi lối nhìn về ly dị và người ly dị, thì Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo Hội địa phương đã làm khá nhiều. Mà mạnh mẽ nhất chính là Tông Huân *Niềm Vui Yêu Thương* của Đức Phanxicô, với ba tác phong chủ yếu *đồng hành, biện phân và tích nhập*, để chào đón người ly dị và con cái họ trong hiệp thông Giáo Hội. Nhưng nếu hiểu mục vụ ly dị là những bước cụ thể, hay các thừa tác vụ ly dị cụ thể, để đến hay trực tiếp nói với người ly dị và gia đình họ, một điều họ cần hơn hết, thì hình như vẫn còn rất hiếm hoi. Mà nếu có đi chẳng nữa thì vẫn chưa phải là các hình thức tông đồ cho bằng các dịch vụ xã hội “với nội dung Công Giáo” nghĩa là những dịch vụ không hẳn được thể hiện theo lối “lòng nói với lòng” như kiểu nói của Chân Phúc Hồng Y Newman và được Đức Phanxicô nói tới trong *Niềm Vui Yêu Thương*, mà là theo kiểu “tiền trao cháo múc”, kiểu kinh doanh, chuyên nghiệp. Đến nỗi Hội Đồng Giám Mục Anh và Wales, ngày 22 Tháng 4 Năm 1994, qua tờ *The London Catholic Herald*, đã chính thức lên tiếng xin lỗi những người ly thân và ly dị vì sự thiếu chăm sóc mục vụ của mình đối với họ.

Tại Việt Nam, tuy có Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình, nhưng các gia đình của những người ly thân và ly dị thì chưa được nói tới bao nhiêu (tìm trong trang mạng của Ủy Ban, không thấy 1 tài liệu

nào) nhất là chưa có một hình thức “mục vụ” cụ thể nào đối với họ. Điều này dễ hiểu vì mục vụ gia đình chủ yếu phải là để củng cố các gia đình theo nghĩa trọn vẹn có chồng vợ, con cái. Gia đình ly dị rõ ràng là gia đình không trọn vẹn. Ngay trong các lớp giáo lý dự bị hôn nhân, ta cũng rất e dè, không nói tới ly dị và việc người giáo dân cần phải xử sự ra sao khi hôn nhân tan vỡ. Chúng ta vô tình loại hẳn viễn tượng tan vỡ ra khỏi việc chuẩn bị hôn nhân. Nhưng chính vì không trọn vẹn mà ta phải giúp họ tiếp tục hành trình đức tin trong hân hoan, an bình.

Tại một số nước Tây Phương, từ những năm thuộc thập niên 1970, đã thấy xuất hiện một số hình thức “mục vụ ly dị”. Trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giới thiệu 3 hình thức mục vụ ấy: *Catholic Divorce Ministry, The Beginning Experience, và Journey of Hope*.

Tôn chỉ hoạt động của các “thừa tác vụ” trên rất hay nhưng dường như chúng dựa nhiều vào những nhà chuyên môn làm việc bán thời gian hay toàn thời gian có ăn lương, nên phạm vi hoạt động bị giới hạn rất nhiều, chưa nói được vòng tay lớn với các gia đình nạn nhân ly dị ở cấp căn bản là giáo xứ, chưa nói tới cấp gia đình, các Giáo Hội tại gia.

Câu chuyện về Donna O'Donnell đăng trên *The National Catholic Register* ngày 3 tháng Năm, 2017 cho thấy điều đó. Sau 28 năm kết hôn và 4 đứa con xinh tươi, Donna ly dị năm 2011. Cô đi tìm sự giúp đỡ của Giáo Hội, nhưng vào năm ấy, cô không tìm được một thừa tác vụ ly dị nào. Tổng Giáo Phận St Louis lúc ấy chỉ có một chương trình tại một giáo xứ Công Giáo liệt kê trên trang mạng của Tổng Giáo Phận, nhưng chương trình này thiếu hẳn nội dung Công Giáo, điều mà Donna cần hơn cả để hàn gắn chấn thương ly dị: Bà cần nghe nói về sự đau khổ có tính cứu chuộc, về Bí Tích và Ôn Thánh.

Được thôi thúc bởi nhu cầu trên, Donna gọi cho Tổng Giáo Phận và đề nghị sẽ giúp thiết lập một thừa tác vụ ly dị. Rất may cho bà, các nhân viên của Tổng Giáo Phận cũng đang dự tính làm việc này.

Và 6 năm sau, 9 thừa tác vụ ly dị mới đã hiện diện ở Tổng Giáo Phận, trong đó có giáo xứ của Donna. Bà cho biết Tổng Giáo Phận đang dự tính sẽ có 1 thừa tác vụ ly dị tại mỗi hạt và Tổng Giáo Phận vừa thực hiện buổi cầu nguyện hàn gắn đầu tiên cho các người Công Giáo ly thân và ly dị, do Cha Aaron Njord hướng dẫn, ngài khuyên họ dán mắt vào Chúa Giêsu giữa đau khổ

và buồn sầu.

Đó chính là thứ đồng hành mục vụ mà *Niềm Vui Yêu Thương* của Đức Phanxicô muốn nói đến. Và thứ đồng hành này vẫn còn rất hiếm hoi. Greg Mills, giám đốc điều hành của *Catholic Divorce Ministry*, mong muốn các vị giám mục “ủng hộ nó như một thừa tác vụ được nhìn nhận”.

Vì hiện nay, thừa tác vụ ly dị thường do các người Công Giáo từng kinh qua thăm kích ly dị hướng dẫn. Theo ông, các phó tế (vĩnh viễn) nên đóng vai trò lãnh đạo trong thừa tác vụ này, bằng cách vận động các giáo xứ của họ khai triển một thừa tác vụ ly dị. “Nhưng các vị giám mục và linh mục phải tuyên bố trên tòa giảng rằng các vị cần thừa tác vụ này trong giáo xứ hay trong giáo phận của các vị và yêu cầu các thiện nguyện viên xung phong”.

Điều đáng mừng là từ ngày Tổng Huân *Niềm Vui Yêu Thương* được ban hành, nhiều người ly thân và ly dị đã yêu cầu được giúp đỡ. Điều này được Christine Shafer, giám đốc chăm sóc mục vụ và đào tạo đức tin ở Giáo Xứ Thánh Gia Caledonia, Michigan, xác nhận.

Tuy nhiên, nguyên sự kiện thiếu vắng các thừa tác vụ ly dị là điều làm nhiều người ngỡ ngàng khi có đến 28 phần trăm người Công Giáo Hoa Kỳ ly dị: 11 triệu người!

Rose Sweet, tác giả *Surviving Divorce: Hope and Healing for the Catholic Family*, nói rằng trước khi có các thương hội đồng dẫn đến *Niềm Vui Yêu Thương*, trong số 17,600 giáo xứ Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 10 phần trăm là có thừa tác vụ ly dị. Hiện bà đang dạy các khóa tập huấn (workshops) để huấn luyện các điều hợp viên nhưng, sau *Niềm Vui Yêu Thương*, bà vẫn chưa thấy một xu hướng chung nào của các giới lãnh đạo Giáo Hội nhằm thực sự thúc đẩy con số các thừa tác vụ ly dị ở cấp giáo xứ.

Ngay cả *Niềm Vui Yêu Thương*, theo Sweet, cũng chưa thực sự tạo được khác biệt nào cụ thể trên bình diện giáo xứ địa phương. Sweet cũng cho rằng thực ra, từ năm 1981, với Tổng Huân *Familiaris Consortio*, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vốn đã thúc giục “cộng đồng Giáo Hội phải hỗ trợ các người ly dị hơn bao giờ hết” rồi, mà nào có hậu quả chi.

Một khía cạnh nữa trong thừa tác vụ ly dị, theo sự thú nhận của *Catholic Divorced Ministry*, là họ chỉ mới chú trọng tới chính người ly dị, còn con cái, cha mẹ và các thân nhân khác của người ly dị thì chưa được lưu ý bao nhiêu.

Nói tóm lại, hiện nay nhu cầu

chăm sóc mục vụ cho người ly dị và con cái cũng như thân nhân họ vẫn chưa được phổ biến ở cấp giáo xứ, đừng nói đến cấp “cor ad cor loquitur” (lòng nói với lòng) như khẩu hiệu của Chân Phúc Newman. Và về phương diện này, Giáo Hội còn cần phải làm nhiều hơn nữa.

Vũ Văn An (VietCatholic)



Chuyện kể rằng, có hai bố con nọ cùng nhau đi trên một con đường mòn nhỏ. Đến đoạn suối, có một chiếc cầu gập gềnh bắc ngang. Ông bố liền nói với con gái: “Con hãy nắm lấy tay của bố để hai bố con cùng nhau đi qua chiếc cầu này!” Con gái trả lời: “Bố hãy nắm lấy tay con đi!” Ông bố có vẻ thắc mắc: “Tại sao thế con?” Con gái trả lời: “Con mà nắm tay bố, nếu lỡ trên đường có xảy ra trục trặc, con e sẽ không giữ được. Còn bố nắm tay con thì con được yên tâm!”

Bàn tay của con gái bé bỏng và yếu ớt, làm sao có thể nắm chắc được tay của bố. Ở bên dưới, con đường nhiều gập gềnh, có lúc con sẽ giật mình, sợ hãi mà buông tay; cũng có lúc đường xa mệt mỏi, cánh tay con không còn đủ sức để bám lấy tay của bố, và như thế mỗi lúc con một buông rơi. Khi bàn tay con đã tách rời tay bố, con không còn được gắn kết với bố thì hồi ôi, bao nguy hiểm đang rình rập bên con. Chúng lúc nào cũng chờ đợi con bất cẩn và vô chộp lấy con. Đôi khi, những điều bất trắc xảy ra quá nhanh làm bố không kịp bảo vệ con.

Thế nhưng, nếu bố nắm lấy tay con thì con an tâm! Bàn tay nhỏ bé của con lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của bố; một bàn tay tuy thô ráp nhưng vững chãi và chắc chắn. Con cũng biết bố không bao giờ buông tay con. Con tự tin chạy nhảy và nô đùa trên những nguy hiểm. Dù cho xung quanh con có muôn ngàn hiểm nguy đang rình rập, nhưng con vẫn tin tưởng ung dung vì con biết con không bao giờ bị tách lìa khỏi bố.

Bố mẹ luôn là điểm tựa vững bền để mỗi người con trong gia đình được lớn lên trong sự tự do và yên tâm. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao bố mẹ lại muốn sinh ra tôi? Bố mẹ đang vất vả luống công ngày đêm vì ai và vì điều gì? Đây là ước mơ của bố mẹ? Bố mẹ chờ đợi và hy vọng gì? Bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay

cả sự sống của bố mẹ cho ai và cho điều gì? Nếu có ai đó đã tìm thấy câu trả lời thì thật là phúc cho người ấy. Vì họ đang nắm biết được một kho tàng rất quý giá mà rất nhiều người không hề hay biết. Vì không hay biết nên họ sẽ không được trưởng thành trong bình an và tự do.

Bàn tay của bố mẹ sẽ nắm chặt lấy tay của con không chỉ khi con còn thơ bé nhưng cả khi con đầu bạc răng long. Bàn tay ấy có những lúc hữu hình, nhưng nhiều khi chỉ là một bàn tay vô hình mà vẫn nắm rất chặt. Cái nắm tay ấy tỏ ra nơi những ánh mắt, nơi sự đồng cảm, sự quan tâm và đặc biệt nơi những ước mong và lời thì thầm cầu nguyện. Có những lúc con cái tưởng chừng như bố mẹ đang buông tay vì thấy mình trưởng thành, tuy nhiên các ngài vẫn luôn nắm rất chặt, vì đối với các ngài ta luôn là con và trong mắt các ngài ta luôn bé bỏng dù cho ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Điều trên hết, con cái luôn nhận được một tình yêu nhưng không, vô vị lợi từ nơi bố mẹ, luôn luôn và mãi mãi như thế.

Thật may mắn cho những ai có bố mẹ, vì không chỉ họ trở nên những người được yêu thương nhưng còn ngang qua các ngài họ có cơ hội để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của bố mẹ là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn cội của tình yêu. Người ta chỉ tiếp cận với hình ảnh của tình yêu thôi mà đã trở nên sung mãn đến thế, nếu ai tiếp cận được nguồn cội của tình yêu thì sung mãn biết chừng nào. Ước chi có ai đó không chỉ tìm cách nắm lấy tay Chúa, nhưng còn biết để cho Chúa nắm chặt lấy tay của mình. Ngài là người Cha Muôn Đời và đầy lòng yêu thương. Trong Người, ta trở nên một người con tự do, bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho con nắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm cũng là bàn tay bị dầu dính đậm thũng, bàn tay rửa chân cho môn đệ cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông cũng là bàn tay chấp lại khi câu nguyện.

Xin cho bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con,

để con khỏi tật nguyên, và mở ra với thế giới.

Xin chạm vào con để con được sạch.

Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng.

Xin hãy cảm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc đang sót của anh Si-mon, —>

nâng cậu bé bị động kinh nằm trên đất,
nâng cô con gái mới qua đời
của ông trưởng hội đường.

Xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con
như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ,
và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời.
Xin cho con cảm được
những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày,
và dám chạm vào áo Chúa
như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm.

Lạy Chúa Giê-su,
Thiên Chúa Cha đã trao vào bàn tay Chúa mọi sự.
Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa!

(Rabbouni 51)
Trương Minh Cao, S.J.

Tiếp theo tr. 4: Niềm Tin Đơn Thành.

chua xót và đắng cay. Nhưng rồi cuối đường hầm hay nói cách khác “sau cơn mưa trời lại sáng”, ta lại thấy một Đức Kitô Phục Sinh vinh hiển trong vinh quang của Thiên Chúa Cha.

Niềm tin của người Kitô hữu chúng ta là niềm tin biến thiên của mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời. Người Kitô hữu luôn được mời gọi đặt cuộc đời mình theo Thánh Ý Chúa chứ không phải theo ý của mỗi người chúng ta.

Trên nẻo đường Đức Tin của ta, nhiều khi ta cũng nhận được chỉ 6.0 thay vì 6.5, nhiều khi ta không được như lòng sở nguyện như cô bé tân tông kia nhưng biết đâu được bên dưới của những sự không vừa ý chúng ta Thiên Chúa lại mở cho chúng ta một con đường khác mà chúng ta không hề hay biết.

“Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa, chính Chúa, Người sẽ ra tay”. Tâm tình đó, bộ ngộ đó của một con người ký thác đường đời cho Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng ta. Có can đảm, có hoàn toàn tín thác cho Chúa như cô bé tân tông mới rửa tội hay không đó là lời đáp trả của mỗi người chúng ta.

NGƯỜI GIỒNG TRÔM (kể lại)

Tiếp theo tr. 6: Bụi Tro Lắng Mạn.

phải kiêng thịt, đồng thời chúng tỏ cho người khác biết rằng tình yêu là “sự hy sinh ngọt ngào”. Khi chúng ta cùng nhau bước vào Mùa Chay, chúng ta nhắc nhau nhớ rằng đau khổ là “tiêu chuẩn của tình yêu”, đến tội không chỉ là thể hiện sự nhiệt thành từ bỏ chính mình mà còn là mến Chúa và yêu người nhiều hơn, cùng với tình yêu đó, đau khổ sẽ biến thành niềm vui.

Lễ Tro là khởi đầu Mùa Chay, và Mùa Chay là tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết, và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Lịch sử cho chúng ta biết rằng, năm 136 sau công nguyên, Hoàng Đế Hadrian của Rôma muốn “xóa sổ” Kitô giáo nên đã xây dựng một ngôi đền cho thần Vệ Nữ (Venus – nữ thần tình yêu) ngay tại nơi Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Sau hai thế kỷ cố gắng tìm kiếm, Thánh Giá thật (Thánh Giá đã treo Chúa Giêsu) được phát hiện dưới đồng hoang tàn của ngôi đền thần Vệ Nữ.

Ngày Tình Yêu năm nay, và hy vọng với cả các Ngày Tình yêu tiếp theo, chúng ta có thể làm chứng về ý nghĩa đích thực của tình yêu sau vài trăm năm hiểu sai về Ngày Tình Yêu. Chúng ta hãy làm gương về việc vui mừng hy sinh bằng cách chúng ta chân thành sống yêu thương thực sự.

CRISTINA MONTES (nữ luật sư Công giáo tại Philippines)
TRÂM THIÊN THU (chuyên ngữ từ IgnitumToday.com)



Lạy Cha,

*Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,
đi thêm một đoạn đường đời.
Nhìn lại đoạn đường đã qua,
chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,
vì Cha vẫn cho chúng con sống,
và sống trong tình yêu.
Mọi biến cố vui buồn của năm qua
đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha
để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.*

Tạ ơn Cha

*vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,
và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.*

Nguồn: DCHT

KIM INSURANCE & TAX

6988 Wilcrest Dr. STE B. Houston, TX 77072
Phone: 832-243-6118 Fax: 832-243-6946
Email: kyservices9@gmail.com

TAX-PAYROLL-BOOKKEEPING-INSURANCE-NOTARY

- Khai Thuế lợi tức cá nhân và thương mại cho Liên Bang và các Tiểu Bang.
- Giữ sổ sách và trả lương cho nhân viên.
- Hướng dẫn thành lập công ty C-Corporation, S-Corporation, Partnership, LLC and Sole Proprietorship. Xin giấy phép doanh nghiệp (DBA, Licenses...) & đổi bằng (Renew Cosmetologists License)
- **Tư vấn về thuế vụ và Đại diện khách hàng trước IRS khi thiếu Thuế hoặc khi Sở Thuế kiểm tra hồ sơ (Tax Auditing)**
- Điền đơn thi quốc tịch, đổi thẻ xanh, dịch thuật và thị thực chữ ký.
- Bảo Hiểm Sức Khỏe - Chương trình **Obama Care**, và bảo hiểm **Nhân Thọ**.
- **SPECIAL: Only \$10.00 for Single person has annual income less than \$10,000.**

Xin gọi cho chúng tôi, khi Quý Vị cần tham khảo về những dịch vụ trên.

Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ Quý Vị với sự

Thành Thật - Tận Tâm - và Kín Đáo